

Hallo Zaterdagochtend Wandelaars,

Zaterdag 7 maart 2026 starten we om 10 uur bij Mirjam

Verslag van Zaterdag 28 februari 2026

Op de app zagen we de mooiste beelden en het meest fantastische weer en natuur voorbij komen.

Afijn.... er zijn ook mensen nodig die de economie van Nederland door moeten laten draaien en dat waren wij.

Welgeteld 7 dames namen de honneurs waar voor de hele wandelgroep en dat ging ons prima af dus maken jullie in het verre Spanje hier maar geen zorgen over.

De 7 dames splitsten zich op in 2 groepjes zo kon ieder in zijn eigen tempo wandelen.

Paul leidde 4 dames richting het bedrijventerrein waar we bovenop een heuvel hebben gelopen; zo konden we vrij lopen. Wat ons opviel was dat de achtertuinen van de woningen waar we op neerkeken behoorlijk van van afmeting verschillen, konden wij van deze hoogte goed bekijken.

Verder liepen we richting de molen alleen lieten we de molen links liggen en sloegen rechtsaf, we 'namen' het wandelpad wat terugleidde richting crematorium. De crematorium lieten we rechts liggen en 'namen' het fiets en later wandelpad richting Lageveld en Essellanden daarna liepen we een lusje in het mooie gebied en belanden we uiteindelijk terug aan het Oostblok.

We hadden de koffie weer verdient vonden we en dit vonden Mirjam en Ciska ook, zij zijn van huis komen wandelen; dit is precies de afstand wat ze nu aankunnen, heel verstandig!

En zo zaten we met 9 dames en 2 heren aan de koffie, we hoorden dat Ciska in de 5e week van haar revalidatie zit, ze mag iets meer oefeningen doen met haar arm en schouder. De ene oefening lukt beter dan de ander, het is haar aangeraden om goed te luisteren naar haar lichaam. Deze raad moeten we allemaal ter harte nemen toch?! Wij zijn nu op een leeftijd dat niet meer zoveel moet maar wij mogen wel veel als we maar goed naar ons lichaam luisteren.

Onderweg hebben we ook goed geluisterd maar dan naar verhalen die er onder elkaar verteld werden. Een van ons heeft een buurman die 'stringetje' word genoemd en dat is niet voor niets vertelde deze buurvrouw. Meneer stringetje is

nml jaren geleden door z'n vrouw buiten de deur gezet, zou niet opgevallen zijn ware het niet dat deze meneer alleen een stringetjes aan z'n lijf had. En dit gebeurde precies tijdens een gezellig samenzijn van zijn buurtgenoten, wat een timing! Het is blijkbaar goed gekomen met meneer en mevrouw 'stringetje' want zij zijn nog steeds bij elkaar.

Vervolgens vertelde een andere dame dat haar dochter een overbuurvrouw heeft van ver boven de 80, Deze buurvrouw brult ieder avond naar de overkant: 'buurvrouw, m'n bh uit'!? En dan komt de buurvrouw aangesneld om haar bh los te maken.

Als de betreffende overbuurvrouw er niet is dan komt een andere buurvrouw na haar roepen aansnellen, hoe mooi is dit?! En geen bh aan is blijkbaar geen optie. Met deze mantelzorgers in de buurt kunnen de oudjes nog lang thuis blijven wonen.

Na het wandelen, de koffie en de mooie verhalen stapten de eerst dame op; eenmaal buiten schoot haar te binnen dat we de fietsen aan elkaar hadden geklonken. Toen zijn we allemaal opgestapt. Via de app hoorden we dat we as zaterdag bij Mirjam aan de Meibloem kunnen starten.

Hallo Woensdagavondlopers,

Woensdag 11 Maart 2026 starten we om 15.00 uur bij Rinus

Verslag van woensdag 4 Maart 2026

Het weer is de laatste weken helemaal fantastisch. Vorige week lopen met alles kort?

Vandaag weer lekker weer en weer korte broek en korte mouwen. Bij de hardlopers tenminste. Er was een man of 10 komen opdagen bij Paul. Paul had laten weten zelf niet hard te lopen vanwege een verminderde fitheid en zo bleven er 2 hardlopers over, Rinus en Sjeek.

Peter B was de gehele dag al aan het flyeren geweest voor zn politieke partij op de markt in Wateringen. Hoewel aardig afgedraaid kwam hij toch nog even gezellig een rondje wandelen.

De hardlopers zijn richting de Bovendijk gelopen omdat aan het begin van de v Lwijklaan een 'cache' verborgen ligt. Rinus is geocacher en die wist hem te liggen. Zo'n cache moet je eerst vinden en in die cache, een soort van buisje, zit een briefje. Je schrijft daar je (geocache)naam op als bewijs dat je hem gevonden hebt. Daarna leg je hem netjes weer terug.

We zijn de v Lwijklaan verder uitgelopen en over de Lange Watering richting de Zwet. Daar hadden wind mee en werd het zelfs zweten geblazen. Bij het bruggetje aan de Zwetlaan zijn we de veilingroute overgestoken en richting de Broekpolderlaan gegaan. Via de Hoge Beer weer naar de LWK en op naar het dorp.

Omdat Rinus nog een cache wist te liggen, bij de kerk, zijn we die ook nog even gaan zoeken. Ook gevonden!! Zo heeft Rinus naast het hardlopen ook nog weer punten verdient in het geo-cache-klassement.

1 minuut over vier kwamen we op de riviergrondel terug. Afstand 9,08 km inclusief cache tijd. Heerlijk was het. De wandelaars hebben een mooi rondje gelopen en zijn nog bij de zeeverkenner langsgedaan hoorde ik zeggen. Ze hadden 2 stops gemaakt maar de tweede ben ik even kwijt.

Bij de koffie en thee had Paul zelfgebakken koeken gemaakt. Heerlijk waren ze. Cornflakes, amandelen, rozijnen en vooral: gecondenseerde melk. Zo'n 8 minuten bij 185 graden en je blijft ervan eten.

Over eten gesproken, het blijkt dat een aantal van ons thuis niet of nauwelijks kookt. Die laten het aan vrouwlief over. Van sommigen snap ik de vrouw wel, je wilt wel lekker eten natuurlijk. Sjaak, en tegenwoordig ook Peet, dacht direct aan zijn moestuintje en moest er toch even gaan kijken. Wellicht was er met dit weer wel water nodig.

Verder komt de toestand van de wereld ook even aan bod net zoals de lokale verkiezingen. Je komt tegenwoordig om in de borden met de lijsttrekkers erop. Vroeger was dat maar op een of enkele borden in de gemeente. Ze hebben dat zeker losgelaten. Afijn, uiteindelijk is het weer einde van de gezelligheid en gaat iedereen weer richting huis.

Rinus pakte een rustig moment aan om iedereen volgende week bij hem uit te nodigen. In principe in Den Hoorn maar, bij mooi weer, in de mancave aan de Dijkhoornseweg. Ga je daar weer zien!!

Hallo Zaterdagochtend Wandelaars,

Zaterdag 14 maart 2026 starten we om 10 uur bij Paul en Gerda

Verslag van Zaterdag 7 maart 2026

Gastheer Paul kreeg van z'n vrouw de opdracht om te tellen hoeveel koffiedrinkers hij straks kon verwachten. Nou het waren deze ochtend 8 dames, 1 heer en hondje Bowie maar hij telt niet mee als we het over de koffie hebben.

Maar als we het over het wandelen hebben... dit gaat het nog prima af hebben wij gemerkt.

Bowie houdt de groep wandelaars in de gaten, als de afstand tussen de dames te groot wordt haalt ie de achterste wandelaars op en laat hij ze aansluiten bij de voorste dames, hij kan niet praten maar zijn lichaamstaal spreekt boekdelen. Bowie heeft geen stappenteller voor zover ik het weet anders zouden we waarschijnlijk zien dat ie eens zoveel meters aflegt als dat wij er wandelen.

Een van de dames gaf via de app aan dat er ergens tussen de Oostblok en de Meibloem een van haar nordic walkingstokken uit haar fietstas is gevallen, zij was nog haar route terug aan het fietsen maar helaas is deze stok (nog) niet terug gevonden.

Ons groepje is alvast vertrokken, 2 dames zijn achtergebleven, zij hebben op deze 'pechvogel' gewacht.

Onze route liep langs de Poeldijkseweg richting het Uithofpark, eenmaal in het park zie ik op het kaartje dat we over het Blaeupad en vele andere paadjes waaronder het Wenpad gelopen hebben. Daarna terug langs de druivenmuur en het Groenpad, via Korte Noordweg kwamen we terug aan de Meibloem.

We hebben 1:01 gewandeld zegt het kaartje en 5,6 km afgelegd met een gemiddelde snelheid van 5,4 km. dus prima; we hadden de koffie weer verdiend.

Daarna water/thee en koffie time, bij de koffie hadden we keuze uit 2 soorten tompouces nml: 'n gele room tompouce of 'n tompouce met nougatine en hazelnoot!

Het kon niet op allemaal! En toch waren ze na de koffie op!?

Het gesprek van vandaag ging oa over het geërfde mooie perzisch tapijt wat sinds kort op de kamervloer ligt.

De meningen of het kleed in deze kamer helemaal goed tot zijn recht kwam liep uiteen, de kleinkinderen en een paar van onze dames zijn het de mening van de gastheer eens, zij kiezen voor het vertrouwde kleurige kleed.

De gastvrouw en andere helft van de dames kiezen voor dit mooie blauwe perzisch tapijt. Er is een compromis bedacht: in de zomer dit kleed op de kamer vloer en in de winter het kleurrijke kleed wat nu boven op de vloer ligt.

En in de herfst en de lente dan? Hier gaan we de volgende keer over stemmen. ;-))

Na dit al werd het tijd om op te stappen, een enkeling ging niet direct naar huis maar konden hun nieuwsgierigheid niet bedwingen en gingen even struinen in een huis waar een container voor stond, hier mocht 'gewinkeld' worden had de gastvrouw ons verteld.

Alle spulletjes die daar nu nog in huis staan mag je mee nemen, anders gaat het de container in. Hier word je dan toch nieuwsgieren en hebberig van?! Ik heb niet gehoord of er nog iets interessants gevonden is waar je eventueel mee naar kunst en kitsch kan gaan. Gaan we zien de komende uitzendingen (of niet).

Er is in elk geval afgesproken dat we as zaterdag starten bij Paul en Gerda in Kwintsheul.

Hallo Woensdagavondlopers,

Woensdag 18 Maart 2026 starten we om 15.00 uur bij Jos

Verslag van woensdag 11 Maart 2026

Het was afgelopen week nog even spannend waar het zou zijn deze week. Ja bij Rinus, maar waar? Aan het Sionsland of aan de Dijkhoornseweg? Dat zou afhangen van het weer en woensdagmorgen werd al een beetje duidelijk dat het waarschijnlijk niet in Rinus' man-cave zou zijn.

Het regende aan één stuk door en dan is 10 graden nog niet echt een geweldige temperatuur. Het werd dus Sionsland. En dan waren er nogal wat afzeggingen vanwege oppassen, je merkt dat het op onze leeftijd veel gebezigd wordt.

Een eervolle vermelding wil ik wel geven aan het app-bericht Peter vdZ met z'n opmerking dat hij ook moest oppassen maar vooral dat hij niet verkeerd zou rijden 😊! Ik zit dan gewoon hard te lachen als ik dat lees.

Ondanks de afzeggingen waren we toch met een man of negen a tien. De hardlopers waren weer met een drietal dus dat was ook weer mooi. Het weer was zodanig opgeknapt dat een petje voor de zon geen overbodige luxe was en ook deze keer had een korte broek gekund.

Na een wat rustige start zijn we gaan rekken op de plek waar nu eindelijk een extra supermarkt komt in Den Hoorn. Daar voelde ik al dat mijn kuit een beetje aan de gevoelige kant was. Rustig zijn we doorgelopen via de Tanthofkade naar de ijsbaan.

Zoals gezegd scheen de zon fantastisch en al snel liep Rinus aan z'n t-shirt. Na 28 minuten moest ik afhaken vanwege mijn kuit en ben ik heerlijk een rondje gaan wandelen in de zon richting Sionsland.

Rinus en Paul zijn verder hard gaan lopen en ook zij zijn uiteindelijk bij Rinus thuis aangekomen. Ik begreep dat ze het wat rustiger aan gedaan hebben nadat ik was afgehaakt.

Aan de koffie, thee en heerlijke koeken ging het eigenlijk alleen nog over de verkiezingen en Peter B. Paul had de tafel volgegooid met flyers en onderzetters van Westland verstandig, de club van Peter. Ja, laten we allen goed nadenken en gaan stemmen op 18 maart. Op welke partij? Slaap daar maar eens een paar nachtjes over.

Naast de verkiezingen valt het me op dat Angela de Jong ook regelmatig over tafel gaat, in ieder geval de stukjes waarover ze schrijft. Dan weet ze wel mensen te raken hier of daar en de juiste items uit te kiezen.

Wij zijn in ieder geval lekker bezig elke woensdag en dat moeten we er maar inhouden. Dat vond Jos ook en deelde mee dat het volgende week aan het Perenpad lopen is. Ga je daar weer zien!

Hallo Zaterdagochtend Wandelaars,

Zaterdag 21 maart 2026 starten we om 10 uur bij Mariëtte

Verslag van Zaterdag 14 maart 2026

Paul vertrok met ongeveer 8 wandelaars richting de Leeuwerik. Ik liep samen met Gerda die zich vandaag wel opofferde om met mij te wandelen richting de Kastanjehof waar we Peter Barendse tegenkwamen die voor zijn camper stond te wachten op zijn mede kandidaat om reclame te gaan maken voor de Gemeente Verkiezingen Lijst 1 Westland Verstandig nr 24.

oa Geen nieuw theater de Naald wat de gemeenschap weer heel veel geld gaat kosten en nog maar de vraag of er nog genoeg bezoekers bereid zijn om te komen zodat ze uit de kosten komen.

Gerda en ik zijn weer aardig op de hoogte we hebben natuurlijk ook nog een rondje Slimpad /de Gouwe gelopen en terug kwamen we toevallig Peter weer tegen voor de Jumbo Kwintsheul.

Daar gingen ze flyereren, appels en plantjes uitdelen, Gerda en ik mochten ook een plantje meenemen. Dus ja Peter het heeft wel geholpen mijn stem heb je alvast.

De stem van Jan gaat naar de VVD Corne van Zeijl zo houden we iedereen (in de Woensdagloopgroep) te vriend en hopelijk werkt dat in de politiek ook zo.

Gerda had nu tijd om de koffie klaar te zetten gezellig met de wandelaars en de dames die nog niet kunnen lopen maar wel gezellig koffie komen drinken, ja deze zijn er tegenwoordig ook.

Het kippenhok was weer aardig vol. Ik weet niet precies wat er allemaal besproken is er werd genoten van de Cornflakes koekjes zie recept.

Er werden tips en adviezen uitgedeeld over 's avonds magnesium gebruiken ipv 's morgens en een kruidenkussentje kan maken.

Er werd ook nog voorgedaan hoe je je zere schouder moet verzorgen. Kijk dat is nou ook het voordeel van een grote groep er zijn altijd goede adviezen en tips bij Dus was het weer een leerzame en gezellige ochtend.

Afgesproken is dat as zaterdag starten bij Mariëtte.

Hallo Woensdagavondlopers,

Woensdag 25 Maart 2026 starten we om 15.00 uur bij Sjaak in Monster

Verslag van woensdag 18 Maart 2026

Het weer in Nederland is zo slecht nog niet, tenminste op de woensdagen. Ook vandaag waren er weer korte broeken en korte mouwen te bewonderen en wel aan het Perenpad want daar vandaan vertrokken we vandaag. Afmeldingen zijn er elke week wel maar vandaag was er toch een lekker clubje van elf lopers op komen dagen.

De hardlopers waren weer met zn 3-en en dat is mooi! Ikzelf had me afgemeld voor het hardlopen, ik geef mn kuiten nog een weekje hardlooprust maar Peter vdZ was er vandaag weer bij als hardloper. Hij zou een klein stukje meegaan met de hardlopers maar naar ik hoorde heeft hij toch de gehele afstand meegedaan. En 7,6 km is een mooie afstand om mee te beginnen. Mooi Peet! Volgende week hoop ik er ook weer bij te zijn, we gaan het zien.

De wandelaars liepen het Frambozenpad af naar de Bovendijk en sloegen linksaf richting de Heul. Ik had zelf in gedachte om een relaxed rondje van een uur mee te gaan lopen maar ik merkte al snel dat van dat relaxte maar weinig terecht zou komen. Met een gezwinde pas gingen Jos en Sjaak los en achteraf is het wel logisch dat ze zo snel vertrokken. Jos had namelijk een rondje in zn hoofd dat een gemiddelde wandelaar in anderhalf uur zou lopen. Met een beetje snelheid zou het rondje wel binnen het uur te doen moeten zijn.

Al snel werd de groep uiteengereten en ontstonden er 3 groepjes. Goos en ik probeerden uit alle macht Sjaak en Jos bij te houden en dat lukte aanvankelijk (eigenlijk een hele tijd) ook wel. Op randje Kwintsheul zijn we linksaf gegaan de v Lwijklaan op. Tot aan het tunneltje en dan weer linksaf richting de Zwet langs en naar de/het Bonte Haas. Tot zover ging het dus goed. Na een kleine versnelling en schijnbewegingen links en rechts van de weg waren Goos en ik los(t). Het mooie weer vergoedde veel en we hebben lekker kunnen praten over oorwurmen en andere muziekstukken.

Na een uur en tien minuten kwamen we weer op het Perenpad uit. De hardlopers zaten al bijna aan het 2e bakkie en ook wij werden door Petra zeer gastvrij ontvangen met een glaasje water voor de eerste dorst en vervolgens een kopje koffie met een heerlijk stuk eigengemaakte taart met slagroom.

Cees meldde dat er 7km gewandeld was en zo voelde het ook wel. Jos heeft in zn tuinkamer een bijzonder cactus staan, een deel lang strak recht en twee uitlopers die er echt zeer kunstzinnig uitzien en een bijzonder gebaar laten zien. Na gepraat over koetjes, kalfjes, voetbal, plantaardige slagroom en natuurlijk de cactus werd er door sommigen nog een 2e stuk taart verorbert.

Sjaak bekeek zn agenda en nodigde ons uit voor een rondje in Poeldijk volgende week. Helemaal top, ga je daar weer zien!

Hallo Zaterdagochtend Wandelaars,

Zaterdag 28 maart 2026 starten we om 10 uur bij Wilma

Verslag van Zaterdag 21 maart 2026

Het was heerlijk weer vandaag maar vanochtend op de fiets richting Wateringen was het kouder dan ingeschat, handschoenen had niet verkeerd geweest maar deze had ik helaas niet bij me.

Maar eenmaal aan de wandel werden we vanzelf warm zeker toen ook nog het zonnetje door kwam.

Pas net vertrokken hebben we, naar opdracht van Paul, wat rek- en strekwerk aan een brugleuning gedaan. Hierna liepen we langs de tramhaltes richting het bedrijventerrein, hier stegen we op naar het hoger gelegen voetpaadje.

Verder wandelden we langs de Zweth naar de Dorpskade en zo kwamen we weer uit aan de Colman.

De wandeling van deze ochtend gaf ons een goed gevoel enkel al omdat we over/door diverse super gezonde groente en kruidenlanen hebben gelopen maar ook doordat we 5.5 km hebben gelopen met een gemiddelde van 5,5 km per uur!

Als ik het goed heb waren er vandaag 7 wandeldames en zaten we met 9 dames aan de koffietafel.

Een van de kleindochters had een heerlijke cake gebakken, dit keer was het een cake met appel, kaneel en kwark als ik het goed hebt is dit naar recept van mevrouw koopmans.

Verder hebben we gehoord van een van de dames dat ze weer een certificaat in haar pocket heeft, dit heeft te maken met op een goede manier ademen. Ademloos hingen we aan haar lippen wat goed uitkwam want we moesten heel stil zijn vanwege een opname die in het gangetje aan de gang was.

Klinkt misschien geheimzinnig allemaal en dat is het ook, het klonk in elk geval wel goed kan ik je vertellen ;-))

Wat ons opviel was het mooie patchwork doek wat er aan de muur hangt, het verhaal hierachter is net zo mooi als het doek zelf!

Nou dames als jullie nieuwsgierig zijn geworden komt dan zaterdag mee wandelen zodat jullie het zelf mee kunnen maken.

Inmiddels stond de klok op 12uur daarom was het de hoogste tijd om op te stappen.

Afgesproken is dat as zaterdag starten bij Wilma in Poeldijk.

Hallo Woensdagavondlopers,

Woensdag 1 April 2026 starten we om 15.00 uur bij Peter

Verslag van woensdag 25 Maart 2026

Afgelopen week hebben we het trieste bericht gekregen dat Juliana is overleden. Hasso, kinderen en kleinkinderen, gecondoleerd met dit grote verlies. Heel veel sterkte de aankomende periode.

We waren er allemaal stil van toen we deze week bij Sjaak verzamelden. Het is niet te bevatten als iemand er ineens niet meer is.

Jan Zuyderwijk was een van de afzeggers voor vandaag en had daarbij wel weer heel mooi nieuws.

Jan en Jeanette zijn weer opa en oma geworden en wel van kleindochter Lynn. Het zijn de twee uitersten van het leven.

Met twee hardlopers en zeven wandelaars hebben we een mooi uur gewandeld en hardgelopen. De hardlopers zijn een rondje Madesteijn gegaan en hebben verschillende weersoorten meegemaakt, zon, wind mee, wind tegen en ook nog wat regen. Van alles wat, van warm tot lekker fris.

Na een uur en 8,5 km kwamen we weer in de nieuwbouwwijk van Sjaak en Lizette en troffen daar toevallig ook de wandelaars. Terwijl we rond de tafel zaten met een kopje koffie kwam Peter vdZ ook een bakkie doen. Hij vertelde dat hij vandaag geen mooi bericht te horen had gekregen. Op zo'n moment word je dan weer stil.

We maken met de groep soms hele mooie dingen mee maar vandaag werd duidelijk dat het leven ook moeilijke kanten kent. Peter, veel wijsheid en sterkte.

Na nog een tweede bakkie werd het tijd om weer op te stappen. De gebeurtenissen van vandaag lieten ons niet onberoerd.

Komende zaterdag zien we elkaar weer, dan bij het feest van Peter B. in de Kastanjehof.

Volgende week woensdag zijn we weer bij Peter maar dan aan de Lange Wateringkade!

Hallo Zaterdagochtend Wandelaars,

Zaterdag 4 april 2026 starten we om 10 uur Clarisse

Verslag van Zaterdag 28 maart 2026

Na een pittige fietstocht i.v.m. met de harde tegenwind Kwamen we aan bij Wilma en Peter 1 van ons vond het best heftig op haar gewone fiets en moest even stoom afblazen.

Wij maar vooral Wilma was nog duidelijk geëmotioneerd over het onverwachtse overlijden van Juliane Zij vertelde dat zij na het wandelen een kaars voor Juliane zou aansteken.

Zo zijn wij de wandeling vandaag begonnen met ieder onze eigen herinneringen aan Juliane.

Ondanks de koude wind scheen de zon en voelde we het al warmer worden.

Wij liepen gezamenlijk richting Madestein waar de groep zich in drieën splitsen. Lenie en ik hebben dit keer in Madestein door de nieuwe wijken gewandeld richting de nieuwe weg.

Wij besloten niet over het Wenpad terug te wandelen, wij dachten dat we dan niet op tijd voor de koffie/thee terug zouden zijn.

Bij Ketjes Mix werd Ciska Koene afgezet door Jan en heeft het laatste stuk met ons meegewandeld. Zij moet nog steeds rustig aan doen met haar schouder en mag hem nog steeds niet belasten.

Precies 11 uur stonden we weer op de stoep bij Peter de andere kwamen even later binnenwandelen.

Wij werden snel voorzien van water, koffie/thee met weer heerlijke bananencake gebakken door de gastvrouw. Het recept ben ik vergeten maar is vast wel bij Wilma te krijgen.

Ook een zelfgemaakt drankje van Wilma stond op de kast te pruttelen dat Wilma drinkt i.p.v. wijn.

De kaart van Juliane met een brandende kaars stond midden op de tafel zodat Juliane toch nog even in ons midden was.

Peter vertelde dat hij voor controle naar het ziekenhuis was geweest en de uitslag heel erg tegenviel. Ondanks dat hij zich de laatste maanden super goed voelde was de uitslag een grote tegenvaller. Wij wensen Peter de komende tijd heel veel sterkte met alle moeilijke keuzes en beslissingen.

Er was gelukkig ook nog leuk nieuw: een van ons wilde heel graag op 'n zangkoor nu dat is heel goed gelukt en zit nu zelfs op 2 zangkoren. En zoals zij het zelf zei daar word ik heel erg blij en gelukkig van.

Mooi dat we lief en leed ook vanochtend weer hebben kunnen delen met elkaar. Zaterdag is de dag van ons jaarlijks uitje, rond 10.00 uur verzamelen we bij Clarisse, tot zaterdag.