

## Diner Walking Zaterdag 7 april 2018,

De mail die we hadden ontvangen wat ging over de diner-walking onthulde iets maar niet alles... 'Beste dames, beste Paul... zaterdag 7 april is onze diner-walking. Hoe de middag / avond precies eruit zal zien blijft nog een beetje een verrassing. We beginnen de middag met een gezellige wandeling, dan volgt een korte pauze om vervolgens een wat stevigere wandeling te gaan maken (goede wandelschoenen aanbevolen!). Maar ... voor diegene die een ongelijk terrein geen optie vinden hebben we een alternatief in petto. Dus, het blijft leuk voor iedereen! En ... natuurlijk sluiten we de dag af met een gezellig en lekker diner samengesteld en voorbereid door de 'hobby-koks' van de groep. De locatie in 'bijna hartje Westland' is makkelijk aan te fietsen (rijden)! Groetjes Mariëtte & Juliane'.



Ons verzamelplaats was dit keer bij Kassarie Ock in Ockenburgh. De een kwam er met de fiets en de ander met de auto. Er stond een gids klaar, zij heeft ons het een en ander verteld over de natuur in het Hyacintenbos aldaar. Het leuke van een wandelen onder begeleiding van een natuurgids is om te horen (en ruiken) over bv hoe de mieren en spechten. dat we nu weer gehoord hebben hoe mooi de natuur eigenlijk in elkaar zit en beseffen we ook hoe hard de natuur soms ook is. Na de wandeling hebben we in kasserie Ock koffie gedronken met taart naar keuze. Een gezellige locatie met heerlijke koffie en taart hebben we ondervonden ;-)). Na de koffie stapten we op de fiets (of in de auto) om naar kijkduin te fietsen, ons volgend adres. Hier werden we bijgepraat over de mogelijkheden, lopen over het strand naar een uitkijk punt (afslag 7), een wandeling door de duinen of lopen zoveel je aan kon, er was voor elk wat wils.. Inmiddels waren we met 20 personen en ieder voegde zich, voor 'n uurtje, bij het groepje van haar keuze. Ook dit was verrassend want we lopen wel meer langs deze uitkijkpost maar was nog niet op het idee gekomen om den Haag (en het westland) van deze hoogte te bekijken. Weer bij het bankje gekomen kregen we de opdracht om ons te melden bij ons volgend adresje en dit was bij Nico en Jeannette in Wateringen. Via een omweg hebben we ons gemeld bij familie van Zeijl. We konden onze voeten verfrissen met water uit de tuinslang. Fris als een hoentje hebben we een glaasje gedronken en kunnen genieten van de vijver en mooie tuin. Als klap op de vuurpijl stond er een lange tafel mooi gedekt klaar en werden we weer verwend met een super diner wat klaargemaakt en georganiseerd was door diverse dames van onze groep. We werden verrast met een heerlijke maaltijd wat ook heel mooi op de boren werd uitgeserveerd. Juliane en Mariëtte complimenten hoe jullie deze super dinerwalk (en fiets) dag in elkaar hebben gezet!





Ik wil de organisatie van deze dag heel erg bedanken voor de tijd en energie die ze hebben in gezet om deze dag goed te doen slagen.

Ook de gastheer en vrouw bedankt voor de gastvrijheid.

Ik moet zeggen dat de wandeling goed is bij gebleven. De volgende dag heb ik de duinenmars gelopen en de specht viel me nu steeds op en de boomstammen, dode bomen en de plakkerige kastanje bloesem. Het was heel leerzaam. We hadden ook schitterend weer en het programma was heel goed, groetjes van Petra