

Verslag feest van 17 December 2016

Paul's Hardloopgroepen bestaat 25 jaar en Paul viert zijn 60e verjaardag....

Eindelijk is het dan zover.... Gepakt en gezakt op weg naar het feest van Paul die nu toch echt 60 jaar is. Buiten bij boerderij van Schie stond Paul druk te bellen en binnen was het al gezellig druk lekker warm en leuk versierd waaronder de vlaggetjes met 60 er op ter ere van Pauls verjaardag. We moesten alweer snel naar buiten voor een groepsfoto die werd gemaakt door Desiree, ik denk voor het geval de fotograaf niet kwam opdagen. Na de fotosessie kon de hardloop en wandeltocht beginnen.

We hebben eerst de hardlopers voorbij laten gaan, de snelle wandelaars liepen naar de Vijverberglaan en daarna liepen wij richting Harteveldlaan. Ik dacht dat wij met zijn drietjes waren maar we werden gevolgd door nog 5 wandelaars die ook voor de korte route gingen?! Hier waren mannen bij die waarschijnlijk liever snel naar de koffie (of was het bier?) gingen dan dat ze een stukje om wilden wandelen ha, ha. Terug aangekomen bij boerderij van Schie stond de koffie met een mooie banketletter in de vorm van 60 en de zelfgebakken cake al klaar. Het smaakten ons heerlijk en het feest kon beginnen want Paul was ook binnen.

Er werd gezongen onder leiding van Nico die dit keer 2 leuke liedjes gemaakt had, 1 lied werd gezongen door de mannenloopgroep en 1 lied door de vrouwengroep, bedankt Nico het was weer Toppie!

Daarna werd er geproost op Paul zijn 60e verjaardag en het 25 jarig trainerschap van Paulshardloopgroepen. Het is echt uniek om de groep van 37 mensen te begeleiden met lopen en al zeker de 21 vrouwen te motiveren om te luisteren naar de aanwijzingen van Paul, we zijn met de jaren steeds mondiger geworden maar wij waarderen jou nog steeds heel veel!

We hebben een hele leuke groep, iedereen is anders maar iedereen is ook uniek. Zolang we iedereen in zijn of haar waarde laten gaat het goed en gaan we op weg naar de volgende fijne jaren met elkaar. Zoals gezegd Lief en ook helaas Leed delen we met elkaar en dit doet ook ieder op zijn of haar eigen manier maar we willen wel laten weten dat we er voor elkaar zijn wanneer iemand daar behoefte aan heeft.

Zo hebben we ook even stil gestaan bij diegenen die er niet meer bij kunnen zijn zoals Peter, Dré en Hans en andere dierbare die we moeten missen en daarom heb ik met behulp van Paul namens iedereen een kaarsje aangestoken. Ik doe altijd wel heel stoer met mijn grote mond maar heb maar een klein hartje (in een groot lijf ha ha).

We hebben Paul en ook Gerda gefeliciteerd met hun 35 jarig huwelijk, de 60e verjaardag van Paul en het 25 jarig jubileum van de hardloopgroep en daarom ook een cadeau voor hun samen aangeboden. Juliane kwam op het idee voor een Andre Rieu arrangement met overnachting en heeft dit in overleg met Eline geregeld. Omdat iedereen meedeed met het cadeau heeft zij er nog voor 2 personen een 3 gangen menu bij kunnen boeken, dit samen met een fles champagne en een kerststuk werd het een mooi cadeau namens de hele groep....

Paul bedankt voor de mooie 25 jaren als trainer van Paulshardloopgroep en Gerda bedankt dat je hem zo af en toe aan ons af heb willen staan. Hier hebben we op geproost en hebben genoten van het lekkere en vele eten zoals de broodjes bal, salades en de andere vele hapjes, het was geweldig.

Naar verluid waren er 2 vrouwen die het licht uit hebben gedaan en misschien ook het licht hebben zien uitgaan door de restjes wijn die zij opgemaakt hebben ;-)). Paul en Gerda hebben ons, zoals in de uitnodiging stond, niet om 19.15 uit kunnen zwaaien maar pas om 20.15 uur ;-))

En zo is er een eind gekomen aan een zeer geslaagd en gezellig feest.